

14^e beklimming van de Mont Ventoux

Het was voor Cor en mij de 4^e keer dat we met de Lotgenoten meegingen. Deze keer niet als wandelaars maar Cor als fotograaf en ik voor de verzorging van de deelnemers tijdens de beklimming.

Op woensdag 23 oktober kwam Wil, een van de chauffeurs van de bus naar ons. Samen met Cor gingen ze naar bakker Spapens en Wagemakers en slager Pijnenburg. Deze hebben het ontbijt en de lunch voor deze dagen voor de deelnemers en organisatie gesponsord.



Op weg naar de Mont Ventoux

Donderdagmorgen om 04.45 uur stond de bus met de chauffeurs Wil en

Dave al op de Tip te wachten. Wil, die ook samen met Rocco Ermens de organisatie heeft van dit sportieve gebeuren is al sinds 2013 bij de Lotgenoten. Dave gaat nu voor de 2^e keer mee.

De luxe bus wordt voor een groot gedeelte gesponsord door Van de Wou uit Dongen en de chauffeurs gaan geheel belangeloos mee.

Bij binnenkomst in de bus zagen we al verschillende bekende gezichten van deelnemers die al een of meerdere keren mee geweest waren. Alle bagage en een fiets werden ingeladen. Alle deelnemers waren ruimschoots op tijd en de bus kon om 04.53 uur vertrekken voor de rit van 1.060 km naar camping Le Ventoux.

Wil reed het eerste gedeelte en het was in het begin rustig in de bus want de meesten sliepen nog even door. Dave zorgde na een paar uurtjes voor koffie en thee met een belgische wafel.

Na ruim 300 km een korte stop, even de beentjes strekken en het toilet bezoeken en weer door. Nu met Dave als chauffeur.

Motivatie van de deelnemers

In de bus sprak ik met Katja uit Dongen.

Zij gaat voor de 2^e keer mee en zij werkt in de specialistische verpleging en heeft vaak te maken met patiënten die door kanker getroffen zijn en ook vaak zijn overleden. Katja gaat de

berg dan ook op voor al haar patiënten en voor diegene die als gevolg van kanker zijn overleden.

Ook sprak ik met Inge uit Rijen.

Samen met haar man Frank gaat zij voor de 1^e keer mee met de Lotgenoten.

De reden voor hen is de kleinschaligheid van de Stichting, het goede doel en het is in de gemeente Gilze-Rijen. Frank en Inge doen zelf ook veel voor goede doelen. Frank is oprichter van de stichting Boekwinst die boeken verkoopt waarvan de opbrengst gaat naar goede doelen.

Kees gaat voor de 4^e keer mee samen met zijn broer Adrie. Deze keer gaan er naast Kees en Adrie nog 5 familieleden mee. Hoe bijzonder is dit 7 leden van een familie. De familie heeft meerdere familieleden verloren aan kanker.

Een andere Kees die uit Zeeland komt, gaat voor de 6^e keer mee. Kees is zelf ook kankerpatiënt geweest en heeft in korte tijd zijn vader, moeder en broer verloren en een goede vriendin heeft baarmoederhalskanker en ook helaas niet meer te genezen. Kees is 2 keer bij de

verwendag geweest en dat maakte zoveel indruk dat zijn drijfveer is, zolang hij het kan dat hij voor dit goede doel blijft lopen. Zelf is Kees ook nauw betrokken bij de stichting Walcheren voor Lotgenoten.

Amanda, Beitske en Carla komen helemaal uit Andijk om deze beklimming met de Lotgenoten te maken. De reden hiervoor zijn de kleinschaligheid, de kleine groep en alles komt goed terecht. Ze hebben veel mensen om zich heen verloren aan deze vreselijke ziekte.

Rian uit Rijen wilde altijd al een keer naar de Mont Ventoux. Haar zoon heeft een bijzondere vorm van kanker en toen ze hoorde van de Lotgenoten en het goede doel waarvoor ze de berg op gingen en overtuigd te zijn dat alles goed terecht komt was snel de beslissing genomen om samen met haar man Frits mee te gaan.

Een deelneemster, Lineke zou de berg op gaan fietsen maar door een blessure kon dat helaas

niet en toen is ze gaan wandelen want ze wilde toch zeker wel mee.



De tweede stop was toen we 760 km gereden hadden. Het was rustig op de weg en de reis ging voorspoedig.

Weer terug in de bus had Gerard een quiz voor in de bus die hij samen met Rocco had gemaakt. Er waren algemene vragen, vragen over de Mont-Ventoux, sport vragen en muziek vragen. Het duurde wel een tijdje voor alle 37 vragen gesteld en beantwoord waren en de prijswinnaars bekend waren en gelijk waren we weer een stuk verder met de bus.

Ook had Dave gevraagd om via Spotify een playlist te maken die in de bus afgespeeld werd en op die lijst kon de Engelbewaarder natuurlijk niet ontbreken. Heel de bus zong en klapte mee het was een gezellige boel.

Aankomst op de camping Le Ventoux



Na een voorspoedige reis waren we om 17.45 uur op de camping waar Rocco al op ons stond te wachten. Hij verwelkomde iedereen en gaf wat uitleg en

informatie over de beklimming van de volgende dag.

In de mobilhome was goed gezorgd, flessen water, stokbrood, blik soep en drinken, aan alles was gedacht.

Nadat we ons geïnstalleerd hadden en een lekkere kop tomatensoep met ballen hadden genuttigd kon je je bestelling bij het restaurant opgeven. Je kon kiezen tussen een hamburger of kippenbout met frites en salade en dat werd netjes bij je huisje bezorgd.

Dan lekker uitrusten voor de beklimming van morgen.

De dag van de beklimming

Vanaf 06.00 uur stond het ontbijtbuffet klaar bij het huisje van de organisatie. Je kon zelfs je lunchpakketje meenemen voor tijdens de



beklimming. Om 08.00 uur stond iedereen bij de ingang klaar om naar Bédoin, de start van de beklimming, te rijden met de bus. Eerst werd er door Cor nog een groepsfoto gemaakt en om half 9 gaf Rocco het startsein en kon de beklimming beginnen.

Ik ging met Dave met de bus naar de 1^e rustpost in het bos op 8 kilometer. Tafels en banken klaarzetten, vlaggetjes en spandoek ophangen, muziek aanzetten en veel eten en drinken en wachten op de 1^e wandelaar.

Arjan kwam als eerste bij de rustpost aan en daarna kwamen de andere wandelaars alleen,

met z'n tweetjes of met een groepje om even te rusten. Het was heerlijk wandelweer.

Chalet Reinard

Na de laatste wandelaar alles afbreken, inladen en met de bus op naar het 2^e rustpunt Chalet Reinard op 15 kilometer. Daar weer alles klaargezet om de wandelaars te ontvangen voordat ze aan de laatste zware klim van 6 kilometer begonnen. Het werd al kouder en begon te waaien en je kon de top niet zien van de mist. Wout en John kwamen aan bij het rustpunt en die hadden al naar de top gefietst en vertelden dat het stormde, mistig en ijskoud boven was. Dus iets warmes aantrekken.

De top

Als 1^e kwam

Arjan boven en langzaam kwamen alle wandelaars in de kou, mist en storm aan op de



top. Het was niet fijn wandelen want je zag helemaal niets en je wist ook niet wanneer je de

top zou bereiken. Iemand vertelde "ik liep zag helemaal niets het leek wel de middle of nowhere en ik dacht bij mezelf waar ben ik aan begonnen".

Rocco en Wil staan op de top om alle sportievelingen binnen te halen met een welverdiend applaus en er was voor iedereen een tas met veel lekkers en een t-shirt met Mont Ventoux finisher 2024.

Frank uit Rijen heeft de berg op gefietst en is daarna nog hardlopend naar boven gelopen, een topprestatie.

Iedereen werd bij binnenkomst op de foto gezet door Cor en dan snel naar de warme bus.

Moe maar voldaan, trots en tevreden terug naar de camping.

Pasta Party



Om
19.30
uur was
het
pasta
party
bij het

zwembad. De chauffeurs tevens onze koks hebben een heerlijke maaltijd voor iedereen bereid. Onder het genot van deze heerlijke maaltijd, een lekker toetje en een drankje werd er nagepraat over de knappe prestatie die ze geleverd hebben. Na afloop met een aantal mensen de afwas gedaan, veel grote pannen en schalen maar vele handen maken licht werk.

Avignon

Zaterdag was een vrije dag. De chauffeurs boden aan om met wie mee wilde, naar Avignon te rijden een stad ongeveer 30 km verder. Om 10 uur stonden de meesten dan ook weer bij de bus om mee te gaan. Daar kon op eigen gelegenheid de stad bezoeken.

Om 18.00 uur moest iedereen weer bij de bus zijn om de bagage in te leveren en een groepsfoto te maken om alle sponsors te bedanken.

De slotavond

Om 19.30 uur was de slotavond met een diner bij restaurant La Geraldinette. We kregen een 3-gangendiner en 2 drankjes.



Rocco begon z'n speech en vroeg om 1 minuut stilte voor allen die ons ontvallen zijn. Na wat info over het vertrek op zondag maakte Rocco ook de voorlopige stand bekend en die was

€ 12.717,54 een fantastisch bedrag om weer een verwendag te organiseren in 2025.

Rocco vroeg een applaus voor Wil en Dave, onze chauffeurs. Toen nam Wil het woord en zei dat zonder Rocco dit niet georganiseerd zou kunnen worden waarna een groot applaus voor Rocco volgde en luidkeels Rocco bedankt klonk.

Tussen de gangen door werd de trekking voor de prijzen van de steunkaarten gedaan.

Het lot voor de hoofdprijs, in 2025 gratis mee met de 15^e reis naar de Mont Ventoux, werd getrokken en de winnaar werd aan het einde van de avond bekendgemaakt.

Iedere deelnemer trok om de beurt een steunkaart, Er waren veel prijzen die bij de reünie op 25 januari meegenomen worden en die de deelnemers bij hun sponsors gaan brengen.

Rond half 11 zijn we weer naar ons huisje gegaan want zondagmorgen om 04.45 uur bij de bus verzamelen voor de terugreis naar Gilze.

Wel konden we een uurtje langer slapen omdat de klok een uur teruggezet werd naar wintertijd.

Iedereen was op tijd bij de bus en we konden zelf iets eerder aan de terugreis beginnen. De reis verliep heel voorspoedig en na een stop in Frankrijk en Luxemburg was de bus om 17.45 uur weer veilig terug in Gilze.

Cor en ik kijken terug op een heel mooi weekend en zijn blij dat we op deze manier ons steentje hebben bijgedragen voor dit goede doel. Tot slot willen we alle deelnemers feliciteren met deze geweldige prestatie, Wil en Dave bedanken voor de veilige heen- en terugreis en natuurlijk last but not least Rocco en Wil voor de fantastische organisatie.



