

Walcheren draagt Verwendag warm hart toe

MIDDELBURG – De afgelopen jaren heb ik, Celine Christiaanse, kanker van dichtbij meegemaakt. Mijn moeder kreeg zes jaar geleden borstkanker. Je voelt de vloer onder je voeten wegzakken. Gelukkig is mijn moeder genezen, maar een jaar geleden een nieuwe klap: mijn vriend kreeg schildklierkanker met uitzaaiingen in zijn lymfeklieren. Na een geslaagde operatie en plaatselijke behandeling is mijn vriend gelukkig weer aan het herstellen. Laatst hebben we samen een fles champagne open getrokken, omdat hij weer voor 6 maanden is goedgekeurd. Maar toch blijft het spannend. We ervaren dus persoonlijk ook dat deze ziekte zo vaak voorkomt. Tegenwoordig kent bijna iedereen wel iemand in zijn directe omgeving met kanker.

Tijdens de ziekte van mijn moeder zijn wij in contact gekomen met Stichting de Lotgenoten. Zij zetten zich in om een verwendag in de Beekse Bergen te organiseren voor gezinnen waarvan één van de ouders is getroffen door kanker. Vrijwilligers bedwingen jaarlijks de Mont Ventoux en verkopen steunkaarten om geld op te halen voor de verwendag.

In het najaar van 2018 hebben wij voor het eerst de Mont Ventoux beklommen. Hiervoor hebben wij steunkaarten verkocht. Mijn vader Harry is in 2019 als

vrijwilliger meegegaan en heeft daar kunnen ervaren wat deze verwendag betekent voor de gezinnen. Hij kwam met zulke indrukwekkende verhalen thuis, dat we allemaal weer aan de slag wilden voor dit fantastische doel.

Twee jaar geleden wilden we graag wat extra's doen en zijn op zoek gegaan naar shirt sponsors en hebben wij in de vrije collecteweek ook zo'n €1500 opgehaald. Het succes was overweldigend en we haalden €7.000 op. Dat is een hele hoop als je bedenkt dat zo'n verwendag

ongeveer €15.000 kost. Zo is ook de naam Walcheren voor Lotgenoten ontstaan.

Door corona is de verwendag wat uitgesteld, maar afgelopen mei was het zover en hebben zo'n 250 mensen genoten. Ook dit keer zijn we mee geweest als vrijwilliger. Wat was het weer mooi en bijzonder. De mensen, verhalen, ervaringen en de herkenning bij elkaar, maar vooral het vele genieten. Blij gezichten en vrolijke stralende kinderen doen de papa's en de mama's goed. Alle nare dingen die zijn geweest of waar ze midden in zitten, even vergeten. Tijdens deze dag waren er frietjes en ijsjes, stoeiende olifanten, een mooie roofvogelshow, een bootsafari, giraffen die je bijna kan aanraken en een grote knuffel na afloop.

In de herfstvakantie gaan we voor de 4e keer de Mont Ventoux op voor de verwendag van 2023. Mijn vader wilde

graag nog een keer met alle 3 zijn dochters en dat gaat nu lukken. Naast mijn zussen Monica en Leanne, gaat ook Kees mee, hij is een vriend van mijn vader. Mijn zwager Remco past op mijn neefjes en kan helaas niet mee. Met z'n zessen zijn we weer druk bezig met het ophalen van geld. Het succes van de shirt sponsors en de collecte is weer ongekend, we hebben zelfs een online doneeractie. We krijgen veel mooie gesprekken en gulle giften. Bij onze zoektocht kregen we ook het aanbod om 200 bakjes nootjes te verkopen. Inmiddels hebben we een vergunning van de gemeente en staan we op zaterdag 17 september met een marktkraam op Plein 1940 in Middelburg. Toen dit bekend werd, kwamen er meer lokale sponsors en zullen we ook fruitsappen, kaas en kalebassen verkopen.

Wilt u meer informatie over de stichting? Kom gerust langs of doneer in onze collectebus tussen 10:00 en 16:00 uur. ■