

Het was zonnig, koud en winderig maar de top is bereikt!

Na een jaar waarin we door de Covid geen activiteit konden organiseren was de animo om dit jaar te gaan groot.



Op zaterdag 23 oktober vertrekt de organisatie met een bus gesponsord door de Van Tilburg-Bastianen Groep. Hierdoor zijn we in staat alle spullen mee te nemen die nodig zijn voor het organiseren van onze activiteit, een goede organisatie is immers van groot belang.

Voor de 11^e keer gaan lopers, wandelaars en fietsers de Mont Ventoux beklimmen.

Donderdag 28 oktober vertrekken de deelnemers omstreeks 05.00 uur uit Gilze om laat in de middag te arriveren op camping Le Ventoux in Mazan.

Door de inzet van de chauffeurs Wil en Gerben is het een veilige, ontspannende, gezellige reis.



Na de nodige informatie van Rocco naar je verblijf om hier te genieten van een kop soep met stokbrood en een hamburger met friet.



Vroeg in de ochtend van vrijdag 29 oktober, D-day, genieten de deelnemers van een uitgebreid ontbijt.



De deelnemers vertrekken op verschillende tijden om de uitdaging van de beklimming aan te gaan.



Als eerste starten Pieta en Cor om 07:30 uur, gevolgd door enkele fietsers om 08:00 uur vanuit Bedoin en Ruud vertrekt uit Malaucène. Hoezo zenuwachtig, de aanwezige toiletten draaien overuren. De fietsen worden onderworpen aan een laatste inspectie.



Om 09.00 uur gaan de laatste wandelaars van start. Om 11.00 uur start de enige hardloper, gevolgd door de laatste fietsers om 11.30 uur. Uiteindelijk begint dan toch iedereen aan een uitdaging om nooit te vergeten.



De top van de Mont Ventoux in zicht, nu nog zien te bereiken. Het weer is goed, de eerste 5 kilometer met een lekker zonnetje.



Een goede begeleiding en verzorging is geregeld zodat de deelnemers op een verantwoorde wijze de top bereiken.



Het eerste deel van de klim gaat door het bos. Daar is het genieten van de mooie herstkleuren.



Even een korte ruststop in een klein gebouw waar foto's zichtbaar zijn van de 'Courses de Cote du Mont Ventoux'. En dan snel weer door.



Bij de start was de sponsorkleding van onze Zweeuwse deelnemers al opgemerkt. Op de rustplaats bij chalet Reynard konden we het beter bekijken. (zie Walcheren voor lotgenoten op facebook)



Ieder loopt in zijn eigen tempo, een voor een komt men aan bij de verzorgingspost bij Chalet Reynard. Even een drankje en wat eten en dan snel weer door naar het laatste lastige stuk van de beklimming.



Enkele deelnemers hebben daar geen tijd voor, zij willen snel door. Op naar het laatste lastige deel. Gelukkig is het nog droog. De laatste loodjes. De bus is in zicht waar de warme kleding ligt te wachten. Nog een klein stukje tot de top. Wel een zwaar stukje door de wind.

Even nog een foto van het mooie uitzicht en dan snel weer door naar de top.



Daar is de top.



Op de top worden de deelnemers ontvangen door Rocco en Wil. Gerben staat met de touringcar te wachten. Hier zijn we deelgenoot van emotionele, mooie momenten. Om de beurt komen de deelnemers aan.



Moe maar voldaan halen de deelnemers de top van de Mont Ventoux. Door iedereen is weer een topprestatie geleverd!!

Om te bewijzen dat je de top hebt gehaald worden foto's gemaakt bij het meest gefotografeerde bord! Dan snel naar de touringcar, de chauffeurs trakteren de deelnemers nog op een fantastische terugreis via Malaucène.



Aan het eind van de dag is iedereen weer bij de caravan en worden de mooie ervaringen gedeeld. Fantastisch om die saamhorigheid te zien, waarbij eenieder zijn eigen beleefde momenten deelt. Na de verhalen slipten ze zich naar de douches om weer fris aan de pasta maaltijd te beginnen.



De chauffeurs blijken over vele talenten te beschikken. Na het snijden van de groenten bereiden ze ook nog eens een fantastische pasta maaltijd.



Vermoeid, maar voldaan, genieten we van het eten en de verhalen, waarbij regelmatig de lachsalvo's door het dal heen galmen.

Tijdens de maaltijd ontvangen we uit handen van Atie en Patrick een bedrag van 500 euro, wat een mooi bedrag.



Zaterdag is rustdag. Eerst uitslapen en dan lekker ontbijten, daarna vertrekken we naar (een regenachtig) Arles.

In de avond genieten we van een heerlijk culinair diner bij restaurant GéraldINETTE op de camping.





Tussen de verschillende gangen worden de 72 prijzen verloot met als eerste trekking een gratis



deelname aan de Mont Ventoux van 2022.



Verschillende deelnemers verrassen ons met een groot bedrag voor ons goede doel. Uit handen van Pieta en Cor de Kok krijgen we een cheque met een bedrag van 2021,00 euro.

Eerder dit jaar hadden wij uit handen van de Zeeuwse deelnemers al een cheque ontvangen van 6616,70 euro. Deze werd nogmaals aangevuld met een extra bedrag.



Uiteindelijk kan Rocco ons mededelen dat het voorlopige eindbedrag 15.419,70 bedraagt. Wauw, daar worden we wel even stil van. Hiervan kunnen we vele gezinnen blij mee maken met een Verwendag.

Na een gezellige avond weer snel slapen want morgen is het weer vroeg dag, gelukkig wordt de tijd teruggezet waardoor we toch nog een uur langer kunnen slapen.

Zondag 31 oktober om 05.00 uur de bus in om vervolgens omstreeks 18:30 uur te arriveren in Gilze en huiswaarts te keren.

Het was een fantastische ervaring om nooit meer te vergeten en voor sommigen voor herhaling vatbaar.



Als laatste nog een bedankje aan onze deelnemers, vrijwilligers en sponsors. Mede door jullie is het een geslaagd weekend geworden!



Iedereen bedankt voor de inzet en we hopen jullie volgend jaar te begroeten bij onze 12e Mont Ventoux.